

## Wie zijn wij?

We zijn de Interkerkelijke Commissie (IC) voor het dovenpastoraat van de provincie Utrecht. We verzorgen namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. Hierbij worden we landelijk ondersteund door het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).

## Waarom naar een kerk?

- De kerk is een plaats waar we iets kunnen ervaren van de Levende God. Je bent even helemaal weg van de drukte van het dagelijks bestaan en focus je samen met anderen op God. Door te zingen en te bidden en te luisteren naar een Bijbelgedeelte om er meer van te leren en om Gods stem erin te horen.
- De kerk is een plaats waar we anderen kunnen ontmoeten. Kerk-zijn gaat verder dan Bijbelstudie; het gaat ook om elkaar helpen. Je kunt delen wat je blij maakt, maar ook wat je verdrietig maakt. Anderen kunnen jou iets van God laten zien, zodat jouw geloof daardoor mooier wordt.

## Onze activiteiten

IC Utrecht organiseert kerkdiensten, bijbelstudiegroepen, pastoraat en andere ontmoetingsmogelijkheden die goed toegankelijk zijn voor doven. Hiervoor heeft het landelijk IDP een viertal dovenpredikanten aangesteld en zijn er daarnaast nog andere voorgangers actief.

## Van harte welkom!

Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende gebaren (NMG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelesen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

**Wanneer: 1<sup>e</sup> zondag van de maand (m.u.v. augustus)**

**Tijd: 11.30 uur**

**Waar: Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden**

Daarnaast worden er ook een aantal gecombineerde diensten op diverse locaties in de provincie Utrecht georganiseerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de website van IC Utrecht. We zien uit naar uw komst!

Voor meer informatie kunt u

terecht op: [www.ic-utrecht.nl](http://www.ic-utrecht.nl)

Of mail naar mevrouw A. Beukers:

[ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com](mailto:ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com)



## Doof of slechthorend?

 interkerkelijk  
dovenpastoraat [www.doofenkerk.nl](http://www.doofenkerk.nl)

Op deze website is veel informatie te vinden.  
Ook vindt u hier een overzicht van kerkdiensten  
voor dove mensen in heel Nederland,  
dus ook in de provincie Utrecht.

 IC Utrecht  
Dovenpastoraat



## Wat de kerk voor u kan doen!

Als u doof of slechthorend bent kan het moeilijk zijn om goed mee te doen met wat er in de kerk gebeurt. Er wordt immers gesproken, gezongen, gepreekt, enz. Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk deel kunt nemen aan de activiteiten in de kerk. De kerk waar u net zo belangrijk bent als iedereen!

*De kerk is er voor iedereen!*